

De Praatpaal

Kinderen en jongeren die niet lekker in hun vel zitten en/of te maken hebben met pesten, scheiding, ziekte of het overlijden van dierbaren weten soms niet bij wie ze met hun verhaal of problemen terecht kunnen. De Praatpaal biedt aan deze kinderen een luisterend oor. De Praatpaal begeleidt kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar, die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Kinderen en ouders kunnen bellen of een mail sturen naar de Praatpaal. Vrijwilligers van de Praatpaal bekijken dan samen met het kind en de ouders hoe we het kind het beste kunnen helpen. We hebben een eigen ruimte waar het kind kan komen praten en/of spelen. Het kind wordt gekoppeld aan een vaste begeleider en ook ouders krijgen een vast aanspreekpunt.

Meer informatie is te vinden op www.praatpaalnijkerk.nl of via de IB-er van school.

Er kan contact opgenomen worden via info@praatpaalnijkerk.nl of 06-51993834