



'Niet voor de school,
maar voor het leven leren wij!' (Seneca)

Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.

Psalm 122 : 6

Deze woorden uit Psalm 122 zijn juist nu zo indringend. De vrede in Jeruzalem is ver te zoeken. De oorlog die daar woedt raakt ons allemaal. Het geeft vragen, onduidelijkheden, verwarring en veel verdriet. De beelden zijn verschrikkelijk.

Bidden voor Israël, het is een Bijbelse opdracht. Het volk van Israël is Gods volk. Laten we – juist nu in deze tijd – hier extra aandacht aan geven: op school en thuis.

Laten we zo ook bidden voor hen die in Israël vast zitten: omdat ze op (studie)reis zijn. Laat hen veilig thuiskomen.

We merken op school dat er vragen zijn en dat kinderen deze (gelukkig) ook durven te stellen. Het gaat ook hen niet voorbij. Een moeilijke, maar belangrijke taak voor ons allen als opvoeders om ook hier met de kinderen over te blijven spreken.

“God is getrouw, zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen
Die 't heden kent, de toekomst overziet
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen
En 't werk der eeuwen dat zijn Geest ompant
Volvoert Zijn hand”

Hilbertine Westeneng-Bos, directeur

Lied van de Week

week 43

Psalm 100 : 4

week 44

Ik geloof in God de Vader

Verjaardagen

18 oktober: Koen, 9 jaar

21 oktober: Suze, 7 jaar

Renze, 7 jaar

24 oktober: Lars, 9 jaar

28 oktober: Marie-Lou, 11 jaar

1 november: Cres, 12 jaar

Agenda

oktober

16-20 oktober: herfstvakantie

25 oktober: hoofdluiscontrole

november

1 november: dankdag

3 november: oudergebedsgroep

9 november: studiedag (leerlingen vrij)

Zending QR-code: draagt u ook bij aan ons sponsorkind en gezin? Scan of klik op de QR-code.



Aanmelden broertjes/zusjes

Graag willen we u erop attenderen om de broertjes en zusjes die vier jaar worden in het schooljaar 2024-2025 alvast bij ons aan te melden. Alvast bedankt!

Aanmelden kan via [de website](#).

Overblijververgoeding 1^e termijn

De helft van de ouders heeft ondertussen het eerste termijn betaald; hartelijk dank! Graag willen we u erop attenderen om deze vrijwillige bijdrage ook over te maken, zodat we onze overblijfouders kunnen uitbetalen. Alvast bedankt.

Ouderbijdrage

Aan het begin van elk schooljaar wordt aan u een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Het geld wordt besteed aan allerlei zaken rondom school. Te denken valt aan een boek met het Kerstfeest, het Sinterklaasfeest, Pasen enz. Kortom schoolzaken die buiten de overheidsvergoeding vallen en die zonder deze bijdrage niet te realiseren zijn. Vandaar dat uw bijdrage van grote waarde is!

De bijdrage die wij vragen hebben wij de afgelopen jaren gelijk houden. Wij hebben echter ook te maken met hoger wordende kosten. Hierdoor komen we niet goed meer uit. Daarom hebben we besloten in overleg met de GMR het bedrag met 5 euro te verhogen. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

De bijdrage is als volgt vastgesteld:

voor één schoolgaand kind € 35,-

voor twee schoolgaande kinderen € 55,-

voor drie of meer schoolgaande kinderen € 70,-

(voor het schoolreisje en schoolkamp wordt apart betaald)

Hiervoor maken we gebruik van 'Schoolkassa'. Een systeem dat gekoppeld is aan Parro en dat ons erg veel administratief werk uit handen neemt. Na de herfstvakantie krijgt u per gezin een bericht via Parro. Hierin is een betaalverzoek opgenomen en kunt u makkelijk via Ideal of SEPA de ouderbijdrage over maken.

MR

De MR van de Ichthusschool is op 26 september gestart met de eerste vergadering van het schoolseizoen. Dit jaar is de MR voltallig met 3 ouders. Dit zijn: Monique Ruiter (voorzitter), Beja Morren en Marco den Hartog. Ook zijn er 3 leerkrachten die de school vertegenwoordigen in de MR. Dit zijn: Ellen Morren, Heleen Heimensen en Marjan van den Berkt (secretaris).

Binnen de MR houden wij ons bezig met allerlei zaken die met de school te maken hebben. De MR wordt geïnformeerd door de directie, neemt besluiten en neemt initiatief als er zaken de aandacht vragen. Ook dit jaar staat de veiligheid in en om de school op de agenda van de MR.

Graag blijven wij met u als ouders in contact. U kunt ons aanspreken of een mail sturen naar MRIchthus@hsn-scholen.nl

In de afgelopen vergadering kwam de veiligheid rond het brengen en halen van de kinderen aan de kant van de Angeler ter sprake. Het is daar druk met auto's. Dit kan onveilige situaties opleveren. Daarom een dringende oproep om de auto aan de andere kant van de school te parkeren op het parkeerterrein bij het voetbalveldje naast de Daltonschool.

Met vriendelijke groet vanuit de MR,
Marjan van den Berkt



Groep 5 is buiten bewegend aan het leren